

Årsberättelse avgiven vid Älvkarleö Fredsförenings Årsmöte den 2 april 1944.

Kamrater!

Vi nödgas än en gång samlas till årsmöte i skuggan av historiens hemskaste krig. Vi få dagligen höra om förföljelser och grymheter, ja, massmord av värnlösa människor. Man står frågade hur någon kan komma så långt i cynisk grymhet som det vi i dag får bevittna. En överdriven nationalism, militarisering av folken redan från skolåldern, jämte den äregloria varmed man omger våldsprinciperna, detta är några av rötterna på det träd där dessa hemska frukter växer.

Men då krigets oskyldiga offer, de hemlösa och svältande människomillionerna beretts den första hjälpen, då de förorättade folken och de fängslade människorna fått sin upprättelse, då produktionen ställts om för fredliga behov, ja, då kommer ett efterkrigsproblem som är större än alla andra att föras fram med ett tusenfaldigt rop; Kampen emot kriget!

Vill du, och jag och vi alla vara med i denna kamp eller ska vi stå med korslagda armar, tills olyckan nästa gång sveper in den arma menskligheten i natt och undergång på nytt. Om det fredsälskande folket i alla länder ville vakna upp till kamp och arbete och framför allt tro på sin sak, skulle ett nytt ragnarök kunna undvikas.

Som framgår av styrelsens kassatablå har för humanitära ändamål till olika hjälporganisationer tillsammans insamlats Kr 175.60.

Det möte i Betelkappellet som gemensamt med Baptistförsamlingen avhölls till för mån för de danska flyktingarna i Furuviik, var mycket lyckat och inbringade Kr 155, varav hälften kom på Fredsföreningen Kr 77.50.

Filmens "Krigets vanvett" jämte en ljudfilm som visades i församlingshemmet benämnd "Ett tvärsnitt genom tiderna" voro båda dåligt besökta. Om inte ens medlemmarna i en förening känner det ringaste ansvar att möta upp då möten av något slag anordnas är det inte lätt för en styrelse att bedriva verksamhet. En större ansvarskänsla för föreningens verksamhet är absolut av nöden.

Det arbete som Älvkarleö Fredsförening under året utfört är av givna skäl icke av större omfattning. Förra årsmötet som hölls i Folkets Hus lilla sal var ett lärorikt och gemytligt möte, med ett kort men klartänkt föredrag av Pastor Enesstig fr Skutskär. Kaffe serverades och musik utfördes av kamraterna Pettersson och Lövberg från Skutskär. Två medlemmar ingingo i föreningen. En medlem har utgått under året och tre avflyttat till annan ort. Medlemsantalet är f.n. 38.

För inkomster och utgifter hänvisas till styrelsens kassatablå. Tidningen "Freden" har ett 50-tal årsprenumeranter, vilket i förhållande till föreningens storlek måste anses som ett mycket bra resultat.

Vi måste som förening bida den dag då krigets mark släpper folken fria, då kommer fredsfolkets tillfälle, låt oss i denna förhoppningen hålla ut trogna vår uppgift. Styrelsen har under året bestått av Rickard Sjöberg, A Asplund, E Andersson, Åke Söderhäll och Hj Fundell. Revisor Emil Andersson och Rune Renström.

Älvkarleby den 2 april 1947

Styrelsen